



NIEUWSBRIEF april 2023

NOODOPROEP voor HULP

Er heerst hongersnood in Loita en rondom Entesekera

Beste mensen,

Al een tijd gaat het niet goed met het klimaat en ook niet in Kenia – Loita. Het weer is in de war. Het gevolg daarvan is dat de regens, normaal twee per jaar, wegblijven. Er is sprake geweest van grote droogte in Loita. Veel vee, schapen, geiten en koeien zijn doodgegaan. De nog levende dieren zijn zo mager dat ze niet meer te verkopen zijn of ze leveren bij verkoop nagenoeg niets op.

Door de droogte konden er ook geen gewassen groeien. In december heeft het geregend, voor het eerst in anderhalf jaar. Diverse groentes zijn toen ingezaaid en geplant. Echter, in januari heeft het zo hard geregend dat een groot deel van het zaaigoed is weggespoeld. Hierdoor moest het voor de tweede keer worden ingezaaid.

Het duurt even voordat deze groentes en andere gewassen geoogst en gegeten kunnen gaan worden.

In de tussentijd verhongeren de armste mensen in de omgeving van Entesekera.



In Narok en op sommige markten is nog eten (groentes, e.d.) te koop, maar dat is heel erg duur door de situatie. Ook daar is marktwerking.

De eerste (?) dode door honger betreft een arme man die ziek geworden is. Hij had geen geld, geen eten en geen dieren meer om eventueel te verkopen. Hij is gestorven van de honger. De situatie is nu zeer ernstig voor veel mensen. Naar schatting van Jonas zijn er ca. 120 gezinnen in de directe omgeving van Entesekera die in zo'n omstandigheid verkeren – arm, geen dieren, zwakke gezondheid en geen of nauwelijks iets te eten.

Mijn hele lijf 'roept' **“Hier moeten mensen geholpen worden!!”**

Ik hou het simpel – ik / de stichting gaan helpen en wij vragen jullie om ons ook te helpen door geld over te maken als dat kan. Daarnaast kunnen jullie helpen door deze oproep door te geven, te verspreiden bijvoorbeeld via social media. Veel kleine beetjes samen maken echt een verschil en kunnen we mensen van de hongerdood redden!

Help alsjeblieft en maak geld over op:

NL59 INGB 0003 0957 80
t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika



NIEUWSBRIEF april 2023 (2)

Ook nog goed en leuk nieuws

Er is gelukkig ook nog goed en leuk nieuws te melden.

Het bestuur heeft besloten om dit schooljaar 2023, dat loopt van januari tot en met december, voor 13 kinderen het schoolgeld te betalen voor de middelbare school. Zo maken we het mogelijk dat deze kinderen onderwijs kunnen (blijven) volgen. Daar de scholen waar het om gaat kostscholen zijn, zorgen zij naast het verblijf ook voor eten voor deze kinderen.

Voor een aantal van deze kinderen wordt het schoolgeld betaald uit de daarvoor specifiek gegeven giften, zogenaamde bestemmingsgiften.

Vanuit Entesekera is ons laten weten dat we hiermee een dertiental kinderen en gezinnen heel blij en dankbaar gemaakt hebben.

Om jullie een idee te geven welke kinderen gesteund worden, vermelden we hieronder een paar van de verhalen over hun levenssituatie.

Beatrice – meisje – 16 jaar, wees en geadopteerd door haar zwager. Ze is door hem ondersteund tot en met het laatste jaar van de basisschool. Daarna stopte dit in verband met geldgebrek. De zwager was van plan om haar uit te huwelijken, maar Beatrice vluchtte naar het politiebureau waar zij is opgevangen. Als zij naar school kan gaan, wat nu het geval is, zal de zwager haar naar verwachting met rust laten.

Nadupa – meisje – 17 jaar, heeft nog één schooljaar te gaan. Zij komt uit een gezin met veel kinderen waarvan een aantal ook naar school gaat. Door gebrek aan geld moesten een aantal kinderen uit het gezin stoppen met school. De vader van Nadupa is lang geleden gedood door een buffel en vanaf dat moment stond moeder er alleen voor. Vanwege het geld overweegt de moeder haar uit te huwelijken. Zonder steun kan Nadupa de school niet afmaken.

Dickson – jongen – 17 jaar, zijn vader stierf jaren geleden en liet een gezin met meerdere kinderen achter. De moeder heeft hard gewerkt om een aantal van haar kinderen naar school te kunnen laten gaan. Vorig jaar is helaas de moeder aan kanker overleden. Tijdens de begrafenis was er een 'goede sameritaan' die Dickson beloofde het schoolgeld voor hem te betalen. De man heeft zich echter nooit meer laten zien.





NIEUWSBRIEF april 2023 (3)

Ander leuk nieuws Bij het laatste bezoek aan Kenia – Entesekera in december vorig jaar, kregen Anneke en ik een kerstversiering cadeau. Deze kerstversiering betrof een klein kerstboompje van Maasai kralen (zie foto).

Anneke heeft het plan opgevat om deze versieringen door de vrouwen in Entesekera te laten maken en hier aan te bieden aan geïnteresseerden met het verzoek als tegenprestatie een gift te geven aan de stichting. Inmiddels heeft een aantal mensen, waaronder scholen, zeer enthousiast gereageerd en aangegeven interesse te hebben in een aantal kerstboompjes.

Charity Kashu is onze contactpersoon hierin. Zij zal de versieringen, samen met andere vrouwen uit het dorp, gaan maken.



Jullie support is en blijft heel belangrijk. Dank jullie wel!

Namens het bestuur,
Wicher Wildeboer
Voorzitter

Stichting Maji Maendeleo Afrika
Belgischezoom 1
2912 GC Nieuwerkerk a/d IJssel

NL59 INGB 0003095780
t.n.v. Stichting Maji Maendeleo Afrika
Nieuwerkerk a/d IJssel

Uw reacties s.v.p. naar info@mmafrika.com

ANBI

De Stichting Maji Maendeleo Afrika is door de overheid erkend als een **Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)**. Dat betekent dat giften voor de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken.

Indien u niet langer berichten van de Stichting Maji Maendeleo Afrika wenst te ontvangen, laat ons dat weten door een mail te sturen naar info@mmafrika.com m.v.v. "Stop toezenden info"