

Van: Wicher Wildeboer [wichermaji@live.nl]

Verzonden: vrijdag 16 maart 2012 9:05

Aan: Wicher

Onderwerp: Kort bericht uit Kenia (St. Maji Maendeleo Afrika)

Beste lieve mensen,

Het is vrijdag 16 maart 2012 en ik zit voor mijn huisje op de 'veranda'. Het zijn de vogels, de krekels, hanen en koeien die mij omringen met hun eigen geluid, begeleid door de wind. Het is nog vroeg in de ochtend en de zon neemt al in kracht toe.

Jawel, ik ben weer in Kenia op de voor mij inmiddels zo vertrouwde locatie. Het 'camp' van Jonas Putwai in Entesekera – Loita.

Gisteren ben ik hier aangekomen vanuit Narok. Vergezeld door Samuel de student die wij sponsoren bij zijn studie.

Ik zal hier ruim een week zijn en ik heb een redelijk vol programma. Het bezoeken van de twee door Maji gefinancierde bijenfarms (één in Enthashata en één in Narojia), het bezoeken van een tentenkamp in Tiamanangian, een overleg met de werkers van TEMA/E.O.O.N. en een ontmoeting op de Secondary School zijn een paar van de programmapunten. Over het verloop daarvan zal ik in de nieuwsbrief verslag doen.

Na mijn verblijf in Entesekera zal ik nog een week in Nairobi zijn en zal daar een aantal afspraken hebben.

Beste mensen, tot zover dit korte bericht waarmee ik jullie wil laten weten dat ik weer op pad ben voor het werk van de Stichting Maji Maendeleo Afrika.

Hartelijke groetjes en tot een volgend contact,

Kwa hweri

Wicher Wildeboer

Voorzitter